

Beste mensen,

Met de advent begint het nieuwe kerkelijk jaar, JAAR -C, het Lucasjaar, waarin op de zondagen de perikopen uit het Lucasevangelie worden gelezen.

Wilt u het kerkelijk jaar meer meebeleven en meevieren in verbondenheid met de gehele universele kerk, dan beveel ik u het 'Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie voor het Liturgisch jaar C 2018/2019'. U vindt daarin informatie over alle feestdagen, hoogfeestdagen, heiligen, alle lezingen door het jaar en van de zondagen, van de sterke tijden, en nog veel meer.

Boeken ter verdieping in het Lucasjaar o.a.:

- * 'Rode draden in de evangeliën'. Wim Veren.
- * 'Het Lucasevangelie onder de loep. Opbouw, stijl en theologie'. Nico Riemersma.
- * 'Het jaar van Lucas. Optrekken met Jezus'. Wim Timmer en Erwin Timmermans.
- * 'Zout en licht. Inspirerende overwegingen voor het jaar C-Jaar'. Jos Zwetsloot



De Bijbel, het belangrijkste boek van de monnik

Sowieso is de bijbel het belangrijkste boek van de monnik. Het is het boek waarin God geschiedenis schrijft met mensen. De bijbel is het boek van God en tegelijkertijd het boek van de mens, het levensboek. Gelovig de bijbel lezen, is jouw leven lezen in het boek van God. De bijbel is voedsel voor ons geestelijk leven en fundamenteel belangrijk voor iedereen die zich op de geestelijke weg beweegt. Het heeft mij zeer verheugd dat de afgelopen maanden veel Bijbels zijn verkocht. Verheugd ben ik omdat er weer aandacht is voor Gods woord en de innerlijke nood daarvan erkend wordt.

Kerstverkoop, boekenmarkt en lezing in december.

Op 24 november hadden wij een boekenuitverkoop die zeer goed bezocht werd. Er is nog een tweede gelegenheid om te neuzen in de vele afgeschreven boeken van de abdij op zaterdag 15 december. Op die dag, zaterdag 15 december is ook de laatste lezing uit de serie 'Onderweg naar Kerstmis'. De spreker, u wel bekend, Jean Jacques Suurmond, pastor, columnist van Trouw, coach en gestalttherapeut, spreekt over zijn laatste boek 'God zijn. Een oefening in bescheidenheid'. *Samengevat:*

Kerstverkoop tot en met 5 januari 2019. Dinsdag t/m zaterdag 11.00 u t/m 16.30

Boekenmarkt in de boekenhal: 15 december 12.00 t/m 15.00 u

Lezing van Jean Jacques Suurmond: 15 december 14.00 u.

Contemplatie inleiding en oefeningen: Ook in 2019 heeft Janneke Krijger weer een uitgebreid programma, Over de tempel van de ziel, inleiding in de contemplatie, vrijdagavondmeditaties: zie www.abdijvanegmond.nl of telefonsich 072-5061415.



2019

In het nieuwe jaar vervolgen wij de weg naar meer stilte. Er staan stilteretraites op het programma, de begeleide contemplatieoefeningen alsmede lezingen en andere activiteiten begeleiden ons verder op die weg.

Een voorsmaak van de te verwachten lezingen in 2019:

- * De spiritualiteit van Bonhoeffer
- * Luigi Gioia presenteert zijn nieuwste boek: *Aangeraakt. Mindfull met God.*
- * Poëziemiddagen door broeder Adri Kortekaas
- * en nog veel meer.

Veertigdagentijd lezingencyclus: *Een ontmoeting op weg naar Pasen*

- * Matthäus Passion. Bachs' Passie, door Ad de Keyzer. Pianiste Mariëlle Tromp
- * 'De kwetsbaarheid van God: een deur naar Pasen' door Erik Galle
- * 'Luisteren naar Leonard Cohen in zijn zoektocht naar God'. Programmatittel: 'Zo kan het licht erin' door Frank Kazenbrood.

Nieuwe boeken



Filosofie en Samenleving:

- * 'Over de mens'. Roger Scruton
Een boeiende reis door de ideeëngeschiedenis van Plato en Kant tot Darwin en Wittgenstein
- * 'Een brief over tolerantie'. John Locke
- * 'Metafysica'. Aristoteles

Theologie en spiritualiteit

- * 'Raak de wonden aan'. Tomas Halik.
Veertien filosofische essays over de mystieke diepere lagen van geloof. Halik is ook auteur van 'Geduld met God', 'Ik wil dat jij bent', 'De nacht van de biechtvader'. Halik is één van de grootste theologen van deze tijd die op heldere en toegankelijke wijze schrijft over de vele aspecten van ons geloof. Hij schrijft over een theologie die te verstaan is. Op zeer pastorale wijze brengt hij de lezer tot verdieping in het geestelijk leven. Zeer inspirerend. Van harte aanbevolen.

Ik wens u een goede voorbereiding naar Kerst toe.

Een zalige Advent toegewenst.

Broeder Steve