

Eggobrief januari 2019,

Beste mensen,

Zalig nieuwjaar! Dat wens ik u toe namens ons allen van de abdi, abdiwinkel en kaarsenmakerij. Moge u veel zegeningen ontvangen alle dagen van uw leven.

Uitnodiging

Ik wil u uitnodigen voor een nieuwjaarsborrel op zaterdag 19 januari 2019 om samen te toosten op het nieuwe jaar uit dankbaarheid voor wat ons geschonken, voor uw steun aan ons in welke vorm. De borrel begint om 12.00 u. Aansluitend om 14.00 u is er een lezing, de eerste van dit jaar waarmee wij aftrappen, geheel in de context van ons leven van gebed: 'Stil gebed. Het lichaam-gecentreerd Christendom', verzorgd door Sicco Claus die onderzoek heeft gedaan naar de spiritualiteit van John Main over de contemplatie. U bent van harte welkom. Ik verzoek u om u aan te melden zowel voor de borrel als voor de lezing bij boeken@abdijskaarsen.nl. Ik heet u van harte welkom.

Terugblik/Vooruitzicht

Het afgelopen jaar is zeer bewogen geweest. Bewogen door de Geest, geloof ik zelf. De winkel en kaarsenmakerij hebben een doorstart gemaakt ten goede. Een lezingenserie ben ik begonnen en verschillende auteurs hebben intussen hun opwachting gemaakt. Vrijwilligers melden zich nog steeds aan om mij te assisteren in de winkel en kaarsenmakerij.

Resultaat

Het afgelopen jaar hebben wij sinds lange tijd een positief bedrijfsresultaat. Wij zijn dankbaar dat u ons blijft steunen door alle moeilijke perioden heen van economische crisis, van tekortkomingen van onze producten en tekortschieten van onszelf.

Kaarsenmakerij

Intussen ben ik naast winkelhoofd ook kaarsenmaker geworden. Het kaarsen maken vraagt aandacht en ik ervaar het als contemplatief, als goed. Net zoals de vele ontmoetingen in de winkel brengt ook het maken van kaarsen mij dichterbij Hem die ik zoek, dichterbij mezelf en daardoor dichterbij mensen, bij hun vragen, hun zoeken, hun kwetsbaarheid, hun menselijkheid. Ik ben zeer vereerd dat ik mag staan in die rijen van dienstknechten-broeders die onze gemeenschap, de samenleving en daardoor God dienen.

Ik heb fantastische mensen om mij heen die mij op alle mogelijke manieren assisteren zowel in de kaarsenmakerij als in de winkel, boekhandel, administratie en horeca. De kwaliteit van onze kaarsen is heel wat verbeterd en op dat spoor gaan wij verder.

Veel vraag is er naar meer gepersonifieerde kaarsen voor huwelijk, doop, geboorte, communie/vormsel, jubilea etc. Die serie persoonlijke kaarsen breiden wij uit opdat u een mooie ambachtelijke-met-aandacht-gemaakte kaars cadeau kunt geven aan uzelf of een ander.

Paasfolder

Binnenkort krijgt u de paasfolder van ons toegestuurd met o.a. het nieuwste ontwerp ambachtelijk gegoten paaskaarsen, met de hand beschilderd, door vele ogen zeer gedetailleerd bewerkt. Met trots beveel ik u onze paaskaarsen aan.

Abdijwinkel en de regio

Ook de abdijwinkel is een uitdaging. Een nieuwe lijn aan devotionele artikelen naast de klassieke vindt u er, ook duurzame food-producten denk aan onze zelfgemaakte jam, mosterd, azijn, kruidenolie en ook de zelfgekweekte groenten uit onze boomgaard en groene kas hebben hun weg gevonden in onze winkel en ook bij u thuis. De vraag naar duurzaamheid neemt toe, een trant die wij vanuit onze spiritualiteit maar al te graag concreet maken.

Maar ook het oog stemt het hart gunstig. Weest niet verbaasd als u naast de gewone klassieke kaarsen, graflichten, noveenkaarsen, dompelkaarsen, lampkaarsen etc. ook mooie strak gevormde kaarsen en moderne bijproducten in onze winkel ziet zoals kandelaars van duurzaam hout, keramiek, glas, smeedijzer en ook living artikelen zoals kopjes, schotels, borden, vazen en flessen gemaakt van duurzaam materiaal of producten van Fair Trade.

Zoals ik in één van mijn vorige brieven schreef geef ik ook bijzondere aandacht aan ambachtelijke-, duurzame producten, kunst en muziek uit de regio. Denk aan de pianiste die af en toe een lezing begeleidt Mariëlle Tromp - Zentveld uit Egmond- Binnen, glaskunst van de Gezusters Bakkum uit Limmen of de houten kandelaars van Niek Morsch uit Heiloo, om maar enkele namen te noemen.

Een catalogus van onze producten zou het visueel beeld compleet maken. Daar wordt nog aan gewerkt. Dat vraagt intense arbeid, tijd en financiële investering, Daar moet ik nog voor crowd-funden zowel financieel als in expertise.

Lezingen

Voor het nieuwe jaar hebben wij interessante lezingen.

Op 8, 22 en 29 januari leest broeder Adri met de deelnemers uit zijn tweede gedichtenbundel 'Het brekend licht'.

19 januari: Het Stil gebed. Een lichaam-gecentreerd Christendom door Sicco Claus. Entree voor u en uw gezelschap gratis. Aanmelden verplicht.

6 februari: Boekpresentatie van het nieuwste boek van de Italiaanse pater benedictijn Luigi Gioa (vert.) 'Aangerakt door God'. Voertaal Engels.

9 februari: De spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer door Kick Bras.

Op 15 en 22 februari verzorgt Margreet Wanst, onze kalligraaf, twee workshops respectievelijk 'Schrijven zoals de monniken' en 'Schrijven op paaskaarsen'.

9 maart Ad de Keyzer: De spiritualiteit van de Matthäus Passion

16 maart 'De kwetsbaarheid van God. Een deur naar Pasen', door Eric Galle.

13 april 'Veertig vensters op Leonard Cohen', door Frank Kazenbroot.

Ga naar onze website voor meer informatie en veel meer lezingen en cursussen.

Ik dank u hartelijk en verwelkom u graag bij de nieuwjaarsborrel op 19 januari a.s.

Broeder Steve

Boeken



Spiritualiteit, zingeving en levenskunst.

Vanaf 11 januari tot 10 februari a.s. is het de maand van de spiritualiteit.

De Abdijwinkel heeft een ruim aanbod van boeken op dit gebied. Wij hebben een selectie gemaakt van verschillende titels en deze kunt u nog kopen voor de oude prijs van vorig jaar. Wij hopen u weer te zien in onze winkel en bij de activiteiten die wij de komende maanden organiseren.