



**De kleine kijkbijbel,
Kees de Kort, € 12,95 (hardcover)**

De Kijkbijbel met illustraties van Kees de Kort is een klassieker. Nu is er ook 'De Kleine Kijkbijbel', met 10 verhalen van de serie 'Wat de Bijbel ons vertelt'

In het begin, De ark van Noach, Abraham, Koning David, Jona, Jezus is geboren, Jezus en de storm Bartimeüs, De verloren zoon, Jezus is

opgestaan



**God zorgt voor jou,
Marijke ten Cate, € 12,50 (hardcover)**

Marijke ten Cate werd in 1974 in Stavoren geboren en groeide op in Friesland. Ze wilde op tienjarige leeftijd al illustrator worden, en deze droom is uitgekomen! Ze volgde de Kunstacademie in Kampen, met als afstudeerrichting illustratie. Sindsdien werkt ze fulltime als illustrator voor verschillende uitgevers van kinderboeken en tijdschriften.

Ze illustreerde tientallen kinderboeken, vooral voor jonge kinderen. Met duidelijke vormen en heldere kleuren schildert ze een wereld waar de peuter en kleuter zich in thuis voelt.



**Psalmen dichtbij,
BGT met uitleg en toepassingen, € 5,25 (paperback)**

Psalmen Dichtbij is een deelluitgave van de *Bijbel Dichtbij*, de Bijbel in Gewone Taal met uitleg. De Psalmen spreken veel mensen aan in verschillende situaties. De poëtische stijl in combinatie met eerlijke taal komt vaak heel dichtbij. Daarom heeft het Nederlands Bijbelgenootschap ervoor gekozen om juist van dit Bijbelboek een deelluitgave te maken van de *Bijbel Dichtbij*. Door de lage prijs is deze uitgave een toegankelijke manier om kennis te maken met de Bijbel. Dit boek is een combinatie van de Bijbeltekst, extra

toelichting en daarbij ook vragen om over na te denken. Daarom is dit een heel geschikte uitgave voor persoonlijk gebruik, voor Bijbelstudie, of voor het gebruik in groepen.



**Op weg naar Pasen,
gezinsdagboek voor de stille week, € 2,95 (paperback)**

Leef samen met het gezin bewust toe naar Pasen. De Stille Week is de week voor Pasen. In deze uitgave staan acht stappen uit de Samenleesbijbel die je helpen om juist deze week tijd te investeren in een stuk bewustwording.



**Nieuwe Bijbelvertaling,
jubileumeditie Johannes 1:1, € 15,-- (paperback)**

De NBV 15 jaar limited edition (Johannes 1:1) is een uitgave ter ere van het 15-jarig jubileum van de Nieuwe Bijbelvertaling. De Nieuwe Bijbelvertaling is sinds de lancering in 2004 uitgegroeid tot de meest gebruikte vertaling in het Nederlands taalgebied. In 2016 is deze bijbel zelfs uitgeroepen tot belangrijkste boek van Nederland! Op de cover van deze uitgave staat Johannes 1:1 gedrukt: 'In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.



**Bloeiende duinen, van Delta naar Wadden,
Rolf Roos (red.), € 39,50 (hardback)**

Duinen zijn onovertroffen veelzijdig en het rijkste ecosysteem van ons land. Het boek neemt de lezer mee op reis langs de kust. Van het Zwin in het zuiden tot Rottumeroog. Tijdens deze tocht door o.a. Zeeland, Holland en Friesland ontmoet je de natuur in fascinerend verschillende duingebieden. De focus ligt bij wilde planten, maar ook paddenstoelen en relaties van planten met de fauna zoals bijen, sprinkhanen en vlinders hebben een plek. Met de mooist denkbare foto's van alle belangrijke duingebieden en een Top 100 van typische duinbloemen. Het boek biedt een schat aan duinbloemen om het ABC van het duinlandschap onder de knie te krijgen.



**Op zoek naar de vijand,
het verhaal van een terrorist die een vriend wilde zijn, Bette Dam,
€ 22,99 (paperback)**

Tijdens een bezoek aan de Nederlandse troepen in Afghanistan in 2006 ontdekte Bette Dam hoe weinig de soldaten wisten over hun vijand. Ze besloot het militaire kamp te verlaten en zelfstandig op zoek te gaan naar de gevreesde talibanleider moellah Omar.

Op zoek naar de vijand is het verslag van een adembenemende zoektocht die haar tot in de gevaarlijkste delen van Afghanistan voerde. We lezen over Omars eerste Koranlessen, de jihad tegen de Sovjet-Unie, zijn opstand tegen gewelddadige krijgsheren, zijn hoop op hulp van de internationale gemeenschap

en zijn verbittering over wat de Amerikanen sinds 2001 in zijn land hebben aangericht. Dam reconstrueert als eerste westerse journalist het leven van Omar en doet baanbrekende ontdekkingen over een regime waar zo vele aannames over bestaan, maar waar, zo blijkt, weinig concreet onderzoek naar is gedaan.



**De vraag naar de mens,
Martin Buber, € 19,50 (paperback)**

Martin Buber (1878-1965) geldt als een der belangrijkste denkers en godsdienstfilosofen van de moderne tijd. Zijn leven stond in het teken van zijn zoektocht naar het wezenlijk menselijke. Zijn antwoord verwoordde hij in befaamde werken als 'Ik en Jij' en 'Dialogisch leven', maar ontwikkelde hij het eerst in zijn vertoog 'De vraag naar de mens'. In deze sleuteltekst volgt Buber stap voor stap de antwoorden die in de geschiedenis van de wijsbegeerte werden geopperd op de vraag 'Wat is de mens?'.

Ten slotte kan hij niet anders dan vaststellen dat geen van deze antwoorden werkelijk voldoet, waarna hij zelf de contouren schetst van zijn eigen zienswijze. Kern hiervan is de opvatting dat de kern van het mens-zijn mens schuilt in het vermogen tot waarachtig contact met de medemens en met de wereld. De dialoog die aldus ontstaat, overstijgt elke ideologie, elk wijsgerig systeem en zelfs ook elke taal, want hij komt voort uit de ervaring die de mens onmiddellijk brengt tot de ander, tot zichzelf, en derhalve ook tot God.

Zo blijkt De vraag naar de mens van blijvend belang in het rijke oeuvre van Buber. - 'In elke ontmoeting blijft er een rest, ergens waar de zielen ophouden en de wereld nog niet is begonnen, en deze rest is het wezenlijke, het Tussenmenselijke'.



**Tuin voor bijen en vlinders,
Albert Vliegthart, € 17,50 (paperback)**

In Een tuin voor bijen en vlinders laat Albert Vliegthart zien hoe je deze bedreigde diersoorten een handje kunt helpen. Wat kunnen wij doen voor behoud van de bijen? Dit inspirerende boek laat zien hoe je heel eenvoudig een steentje kunt bijdragen aan het herstel van hun leefgebieden. Met informatie over nuttige dieren, goede plantcombinaties en eenvoudige maatregelen om vlinders, bijen en

andere insecten naar je tuin, patio of balkon te lokken. 188 soorten bijen worden bedreigd in Nederland. Met dit boek kan je als de lente is begonnen en de bijen komen, ze zelf een beetje helpen.



**Het is je moeder,
Isa Hoes, € 15,00, (hardcover)**

Iedereen heeft er (minstens) één. Zonder kom je niet ter wereld, zonder besta je niet. Zelfs in tijden waarin het leven maakbaar lijkt, staat dit feit nog overeind: je moeder heeft je het leven geschonken. Niet gek, daarom, dat moeders zo'n grote rol spelen in de literatuur. Lieve moeders, gewelddadige moeders, afwezige moeders, bemoeizuchtige moeders, gestoorde moeders, zorgzame moeders, zieke moeders, overgevoelige moeders, stiefmoeders en ga zo maar door _ de

Nederlandstalige literatuur staat er bol van.

Actrice, schrijfster en moeder Isa Hoes selecteerde de mooiste fragmenten Nederlandstalig proza uit deze overvloed. In *Het is je moeder* plaatst zij proza waarin moeders worden opgemeld naast stukken waarin moeders worden gevreesd. Haar ontroerende selectie zet aan het denken: wat maakt een moeder een goede moeder? Moet zij een rots in de branding zijn of vooral autoriteit uitstralen? Staat zij aan het roer van het schip, zoals Martinus Nijhoff dichtte, of laat zij anderen de koers bepalen? En is het mogelijk om níet van je moeder te houden?



**Groots en meeslepend,
H. Marsman, € 19,95 (paperback)**

H. Marsman (1899-1940) heeft een aantal gevleugelde versregels op zijn naam staan. "Denkend aan Holland / zie ik brede rivieren / traag door oneindig laagland gaan"; "Groots en meeslepend wil ik leven"; "De zon en de zee springend bliksemend open" - het zijn evergreens uit een veelvuldig geciteerd oeuvre. Met tijdgenoten als Bloem, Nijhoff, Van Ostaijen en Vasalis behoort hij ontegenzeggelijk tot de bekendste en meest gelezen dichters van ons taalgebied.

Tijdens zijn leven, maar ook nog lang na zijn dood kende Marsmans populariteit geen grenzen. Gerrit Achterberg en Ida Gerhardt bewonderden hem als geen ander, voor de jonge Lucebert was hij een inspirerend voorbeeld. "Herinnering aan Holland" werd in 2000 gekozen tot het gedicht van de twintigste eeuw. Marsmans reputatie is te danken aan de tomeloze energie en vitaliteit die zijn poëzie uitstraalt, ook wanneer ze in het teken staat van dood en verval of als ze de dreigende ondergang van de Europese beschaving profeteert. Geen dichter heeft zo beeldend geschreven over het Hollandse klimaat van regen en wind en het Hollandse landschap van polders, duinen, rivieren en de zee.

Jaap Goedegebuure selecteerde de gedichten voor deze bloemlezing, waarin Tempel en Kruis geheel is opgenomen. Hij verzorgde ook het nawoord.



**Romeins Dagboek,
Koen Peeters, € 9,95 (paperback)**

Op 18 februari zal de Vlaamse auteur Koen Peeters, onder meer laureaat van de ECI-literatuurprijs 2017, de Frans Kellendonk-lezing 2019 uitspreken, met als titel *Romeins dagboek*. Peeters dwaalde een maand lang in Rome rond, bezocht catacomben en relikwie-kerken. Die kerken van Rome, ze zijn even barok en verguld als de taal van Frans Kellendonk. Maar Peeters zocht iets anders: wat maakt dat mensen de vreemde beweging maken van overgave aan het geloof? Geen betere plek ter wereld om het heilige te onderzoeken, net als het 'oprecht

veinzen', zoals Kellendonk het ironisch noemde.

Het is intussen een bekende methode van Peeters: de plaats bezoeken, - hij spreekt van fouilleren - om de bijzondere sfeer, geschiedenis en verhalen te vatten. Koen Peeters gelooft alvast in de genius loci, de 'plaatsgeest' van Rome. Hij vond er parallellen tussen priesters, sjamanen en kunstenaars.



**Het Münchhausen-paradigma, waarom
Freud en Lacan, Marc de Kesel, € 22,50**

In een van zijn talrijke avonturen wil baron von Münchhausen met zijn paard over een moeras springen, maar komt er middenin terecht. Geen nood, zegt hij, grijpt zich bij de staart van zijn pruik, tilt zich met paard en al uit de poel en zet zich veilig op de andere oever neer. Het

punt van waaruit Münchhausen zich uit het moeras optilt: dit is het moderne subject, de grond van ons Ik. Ziehier in een notendop de kernintuïtie die, aldus Lacan, aan de basis van Freuds psychoanalyse ligt.

In de psychoanalyse gaat het niet enkel over verdrongen seksuele driften. Het gaat er vooral over dat seksualiteit en drift - en het hele bestaan - op verbeelding drijven. Dat ons driftige Ik ons maar al te vaak mee-sleurt in tomeloze fantasie, is maar één facet dat door deze theorie wordt belicht. Een ander is dat ook dit Ik zelf zijn grond heeft in een onbewuste verbeelding die wij niet beheersen maar waardoor wij beheerst worden.



**Wij zijn ons,
Mark van Ostaijen, € 15,00 (paperback)**

Waarom dragen we geen zwarte kleding meer bij een uitvaart? Is voetbal een nieuwe religie? Waar komt de populariteit van babyshowers en vrijgezellenfeesten vandaan? Hoe moeten we terrorisme begrijpen? Waarom is de discussie over Zwarte Piet heilzaam? Waar komt de Boze Witte Nederlander ineens vandaan? En waarom dienen we internet en smartphones te wantrouwen? In *Wij zijn ons* verzamelt bestuurssocioloog

Mark van Ostaijen verschillende alledaagse thema's en behandelt ze in het licht van klassiek sociologische inzichten. Met behulp van grote denkers maakt hij daarmee de wereld om ons

heen verrassend inzichtelijk. Aan de hand van onder anderen Max Weber, Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Jane Jacobs en Johan Huizinga krijgen we meer vat op sociale verschijnselen als #MeToo, bitcoins, het Feyenoord Legioen en DENK.

Wij zijn ons biedt hernieuwde kijkvensters op sociaal gedrag, noodzakelijk in tijden van polarisatie, segregatie en individualisering. Het boek zet zich af tegen recente (neuro)psychologische publicaties en laat zien dat wij meer zijn dan ons brein. Wie wij zijn en wat we doen is niet zozeer neurologisch maar vooral een sociaal proces.



Chinese filosofie,

Karel van der Leeuw, € 39,90 (paperback)

De volle rijkdom van het Chinese denken, uiteengezet door een groot denker. Chinese filosofie laat de lezer kennismaken met de volle rijkdom van het Chinese denken. Thema's die aan de orde komen zijn het Chinese mensbeeld, opvattingen over de natuur, de rol die dialoog speelt in canonieke teksten als die van Confucius, de Chinese metafysica, en de rol van goden, geesten en demonen in de Chinese samenleving. Ook gaat het over geneeskunde en de relatie tussen China en Europa. In dit postume standaardwerk wijst Karel van der

Leeuw regelmatig op parallellen en verschillen met de westerse filosofie. Door dit comparatieve karakter is het boek een toegankelijke introductie in het Chinese denken.



Van hart tot hart,

Henri Nouwen, € 12,90 (paperback)

Henri Nouwen werkte jarenlang in een Ark-gemeenschap in Canada. Van hart tot Hart is een bijzondere tekst die hij schreef op verzoek van Pauline Vanier, de moeder van Jean Vanier. Zij vroeg hem een klein boekje over het Heilig Hart te schrijven. In de oorspronkelijke tekst noemt hij het drie gebeden: het zijn eigenlijk prozagebeden waarin hij zich rechtstreeks richt tot Jezus, van hart tot Hart. Ontroerend en vanuit zijn

eigen en diep geloof. Zo neemt Henri Nouwen ons ook nu nog mee in de Goede Week op weg naar Pasen. Hij eindigt zijn tekst in het boek aldus:

'Ik hoop van harte dat allen die deze gebeden met ons mee zullen bidden, ook de genezende en vernieuwende liefde mogen ervaren die haar bron heeft in het Hart van Jezus.'



Een weg ten leven,

Anselm Grün & Franck Ploum, € 19,50 (hardcover)

Al eeuwen herkennen mensen in het lijden van Jezus hun eigen leven of de levenssituatie van hun volk. Die herkenning heeft geleid tot een aantal tradities, waaronder het lopen van de kruiswegstaties, stil staan bij de Zeven laatste woorden en mediteren bij de kruiswonden van Jezus.

Voor dit unieke boek zijn deze drie tradities bij elkaar gebracht en schreven Anselm Grün en Franck Ploum ieder 25 bezinnende teksten.

Anselm Grün belicht de kruiswegstaties, de kruiswoorden en de kruiswonden vanuit persoonlijke en psychologische aspecten. Franck Ploum verbindt ze met maatschappelijke en mondiale thema's. Het boek sluit af met de verrijzenis, de weg van Jezus is immers een weg ten leven.

De teksten in combinatie met prachtige afbeeldingen van de kruisweg door Jan Toorop maken dit boek tot een unieke uitgave die zeer geschikt is voor persoonlijke bezinning, maar ook in groepen gebruikt kan worden.



De boekhandel van de wereld,

Andrew Pettegree & Arthur der Weduwen, € 39,99 (hardcover)

In 'De boekhandel van de wereld' vertellen Andrew Pettegree en Arthur der Weduwen het verhaal van de opkomst en het grote succes van het bloeiende zeventiende-eeuwse Nederlandse boekenbedrijf. In de zeventiende eeuw was Nederland het centrum van de boekenwereld. In het verhaal over de Gouden Eeuw wordt dit zelden verteld. Het was de tijd van de voc, van Rembrandt en Vermeer, en alle aandacht is altijd uitgegaan naar de

Hollandse schilderkunst. Maar per hoofd van de bevolking bezaten de inwoners van de Nederlandse republiek meer boeken dan in enig ander land in Europa. De mensen hier waren ongewoon goed geïnformeerd en politiek betrokken. Godsdiensttwisten, welvaart en politiek werden beïnvloed door wat er gelezen werd. Terwijl uitgeverij elders in Europa failliet gingen, vernieuwden de Nederlandse uitgeverij hun industrie: ze organiseerden boekveilingen en deden veel aan marketing en publiciteit. De aard van dat godvruchtige, welvarende, twistzieke en genereuze volk werd in belangrijke mate bepaald door wat het las.



Vergeeten dat ik vergeet,

Monique van den Berg, € 15,00 (hardcover)

Monique van den Berg maakt als arts in het verpleeghuis dementie iedere dag van dichtbij mee. In dit boekje heeft zij met ontroerende, eenvoudige teksten vastgelegd hoe dit moet voelen, zowel vanuit patiënten als vanuit de mensen om hen heen. Haar woorden zijn liefdevol, herkenbaar, warm,

humoristisch en universeel.

Leven met dementie is een hele opgave, zowel voor degenen met dementie als voor hun naasten. Monique wil met dit boekje graag laten zien dat er ook een ander perspectief is, namelijk dat van waaruit empathie en begrip zich kunnen gaan manifesteren. Hiermee biedt de ziekte dementie ook een ingang tot dieper contact en inzicht in hoe we kijken en zijn; naast het verlies van helder denken en het verlies van decorum dat helaas ook met de ziekte gepaard gaat. Een naaste kan een wezenlijke en ondersteunende rol innemen door zonder oordeel en met empathie te leren kijken. Dit boekje kan hierin ondersteunen. Vergeeten dat ik vergeet biedt troost aan iedereen die meer en meer vergeet en iedereen die te maken heeft met een naaste met dementie. Het is ook geschikt om samen te lezen.



**Wie ben jij, o liefde,
Frans van der Lugt J.S. € 19,99 (paperback)**

Het boek 'Wie ben jij, o liefde' bevat het verzamelde werk van pater Frans van der Lugt (1938-2014). Pater Frans is een inspiratiebron voor velen, vanwege zijn inzet voor de onderdrukte Syrische bevolking. In de jaren '90 schreef hij verschillende teksten over de liefde, die nu zijn vertaald vanuit het Arabisch. Hij schrijft over de vele vormen van liefde: liefde voor God, voor je naasten en voor jezelf. Belangrijke waarden hierbij zijn aandachtig luisteren, de weg naar binnen en de goddelijke dimensie. Een indrukwekkend boek, geschreven vanuit het hart. Frans van der Lugt zond in januari 2014 een inmiddels beroemde videoboodschap op YouTube uit waarin hij hulp vroeg voor de achtergebleven bevolking in Syrië. Hij werd in 2014 in Homs vermoord en wordt sindsdien wereldwijd herdacht.



**God of niets, gesprek over het geloof,
Kardinaal Robert Sarah, € 14,50 (paperback)**

Met vrijmoedigheid spreekt kardinaal Sarah in dit boek over de Kerk, over de moderne samenleving, over de ontwikkelingen in Afrika en in de westerse wereld, over moraal, over de waarheid, over het kwade in de wereld en -telkens weer- over God.

Kardinaal Robert Sarah werd geboren in Guinee in 1945, in een periode dat het land verscheurd werd door een bloedige dictatuur. Amper 33 jaar oud werd hij de jongste aartsbisschop ter wereld, die zich met tomeloze energie heeft ingezet voor de bevrijding van zijn volk. Paus Johannes Paulus II riep hem in 2001 naar Rome, paus Benedictus XVI creëerde hem in 2010 tot kardinaal en paus Franciscus maakte hem tot één van zijn naaste medewerkers aan de Curie.



**Om een ander,
Erik Galle, € 8,20 (paperback)**

De woorden 'om een ander' zijn voldoende om de drijfveer van Jezus' kruisweg te kunnen vatten. Maar werkelijk verstaan waarom Hij zijn leven heeft gegeven, doe je daarom nog niet. Pas als je je plaats inneemt tussen de menigte langs de kruiswegstaties wordt dit je duidelijk. Blind blijven voor zijn liefde is dan bijna onmogelijk.



**Pijnlijk mooi, lijden en schoonheid in christelijke kunst,
Marc de Kesel & Ane Marijke Spijkerboer (red.), € 22,95 (paperback)**

Hoe kan kunst die pijn en lijden uitdrukt tegelijkertijd mooi zijn? Het is raadselachtig: we raken ontroerd door de kunstwerken van Charlotte Salomon over de Holocaust, verdriet en trauma, door de Mattheus Passion van Bach en door een film over de lijdende Christus.

Lijden is een rijke bron van kunst, zeker in de christelijke traditie. Door de eeuwen heen, maar ook in moderne kunst, wordt lijden verbonden aan schoonheid, in woord, beeld en muziek.

Tien kenners van (christelijke) kunst verzamelden de mooiste kunstuitingen, en bespreken ze diepgaand en aanstekelijk. Van Francis Bacon tot de hedendaagse kunstenaar Anselm Kiefer, van Markies de Sade tot de moderne componist John Tavener.

Dit boek nodigt uit tot lezen en verder lezen, tot kijken en luisteren. En tot verwondering: want hoe kan het toch dat kunst zo 'pijnlijk mooi' kan zijn?



**Groene theologie,
Trees van Montfoort, € 27,50**

De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Groene theologie is een onmisbaar boek voor ieder die duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar wil verbinden. Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruikgemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het

mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. Groene theologie verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. Groene theologie biedt een overzicht en analyse van hedendaagse ecotheologie. Er is ook aandacht voor ecofeministische theologie, de discussie in het Nederlands taalgebied, en de weerstanden in sommige kerkelijke kringen tegen een positieve waardering van natuur.



**De sjamaan en ik,
Willemijn Dicke, € 19,99 (paperback)**

Het grootste deel van haar leven is Willemijn Dicke militant atheïst. Als wetenschapper is ze, net als haar collega's en vrienden, een scepticus pur sang. Ze heeft een succesvolle carrière, een gezin en een grote vriendenkring. Maar dan besluit ze dat ze genoeg heeft van het leven op de automatische piloot. Tot verbazing en verontwaardiging van de mensen om haar heen begint ze een spirituele zoektocht. Nu ze zich openstelt voor mystieke gewaarwordingen, volgen ervaringen elkaar op die even intens als intiem zijn.

Tijdens haar zoektocht komt een hele rits aan goeroes voorbij, van zenboeddhisten, sjamanen, handopleggers en swami's tot een Dominicaanse priester. Haar ontmoetingen en herontdekking van zingeving hebben ook hun keerzijde: in een opwelling zegt ze haar baan op en ze raakt vriendschappen kwijt. Maar de grootste verandering is dat ze niets meer zeker weet, of het moet zijn dat ze onmiskenbaar religieus is geworden.



**Kierkegaards humanisme,
Andries Visser, € 19.90 (paperback)**

In 'De mens is geest' leidt Andries Visser de lezer op een heldere manier binnen in enkele van de belangrijkste aspecten van Kierkegaards gedachten. Hij laat aan de hand van niet eerder in het Nederlands gepubliceerde brieven en dagboekantekeningen ook Kierkegaards eigen menselijkheid tot leven

komen.

De mens is geest - Volgens Kierkegaard is dat het meest koninklijke wat er over een mens gezegd kan worden. Iedereen heeft naast een uiterlijk leven ook een minstens zo fascinerend innerlijk leven. Met de relatie tussen die binnen- en buitenkant van het menselijke bestaan heeft Kierkegaard zich intensief beziggehouden. Vandaar ook zijn originele en diepzinnige werken over onderwerpen als angst, liefde, vertwijfeling en vertrouwen.



**Radicaal licht, de kunst van geloven, geloof in de kunst,
Christian Wiman, € 19,99**

Wat willen we eigenlijk als we niet kunnen ophouden te verlangen? En hoe maken we die honger productief en essentieel, in plaats van bijtend en vernietigend? Die vragen houden Christian Wiman bezig terwijl hij de relaties tussen kunst en geloof, dood en faam, hemel en vergetelheid onderzoekt. Vóór alles is 'Radicaal licht' een liefdesbrief aan de poëzie, die vol staat met ontroerende, verrassende en soms grappige ontmoetingen met de dichters die Wiman gekend heeft. Seamus Heaney

begint een plotseling intiem gesprek over geloof; Mary Oliver stopt de helft van een dode duif in haar zak; A. R. Ammons gaat voor een publiek staan en weigert te lezen. 'Radicaal licht' is even dringend en intens als levendig en onderhoudend. Een scherp vervolg op Wimans eerdere memoire 'Mijn heldere afgrond'.



**In waarde verbonden,
Herman Kaiser, € 24,95 (paperback)**

Onze samenleving wordt gedragen door waarden, zoals respect voor de menselijke waardigheid. Mensen die gezamenlijke waarden delen hebben een basis om op voort te bouwen. Zij hoeven elkaar niet voortdurend vliegen af te vangen over kleinigheden. Met gedeelde waarden is er een basis voor vertrouwen. Je kunt een gesprek voeren omdat je in staat bent de ander bij jou toe te laten. De ruimte voor dialoog en het elkaar serieus willen nemen wordt helaas te vaak verstoord door de echo's van monologen over het eigen gelijk. De dialoogruimte die hoort bij een waardevolle samenleving lijkt steeds meer op een echoput. Een rode draad door het boek is dat traditie

en vernieuwing met elkaar in verbinding worden gebracht in een geïnspireerd vooruitgangdenken. Dit boek is een inspiratiebron voor wie op zoek is naar handvatten voor hechtere samenwerking binnen en tussen organisaties of naar betekenisvolle kaders voor een gezamenlijke toekomst. De besproken voorbeelden uit de traditie zullen ook mensen aanspreken in hun persoonlijke zoektocht naar verbindende waarden.



**Zoekbijbel en doeboek,
Marijke ten Cate & Corien Oranje, € 17,95 (hardback)**

Met dit doeboek bij de Zoekbijbel kunnen kinderen uren tekenen, schilderen, kleuren en knutselen! Je kunt de dieren in het scheppingsverhaal een printje geven of met zelfgemaakte houtskool je eigen illustratie maken. Er staan megagrote kleurplaten uit de Zoekbijbel in, maar je vindt ook tekentips en creatieve opdrachten om helemaal zelf aan de slag te gaan. De basis van dit doeboek zijn de

vrolijke tekeningen van Marijke ten Cate uit de Zoekbijbel.



**De vreemdeling , eenheid in verschil,
Michel de Certeau, € 26,50 (paperback)**

Michel de Certeau schrijft over het essentiële van de christelijke ervaring: de ontmoeting met de ander, met alle anderen, die eenieder tegenkomt tijdens zijn weg naar God, de geheel Andere. De Schrift, het gebed van de gelovigen, de kracht van de traditie, maar ook de onzekerheden in de samenleving wanneer haar gemeenschappelijke taal aan erosie onderhevig is, de botsing van culturen: dit alles kan ieders leven voeden, inspireren, veranderen, in beweging zetten — zolang je de reis naar de ander aandurft, zoals Abraham ooit deed, toen hem en zijn nageslacht een ander land werd beloofd.



**Geen groter liefde,
Eric Galle, € 3,00 (paperback)**

Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden (Joh 15, 13). De hele kern van Jezus' kruisweg wordt in die ene zin gevat. Wie deze als lees sleutel hanteert, wordt van binnen geraakt. Zijn verhaal wordt ons verhaal. Dat Jezus het meent wanneer Hij ons vrienden noemt, maakt Hij concreet in elke stap die Hij zet. Deze meditatie bij de kruisweg zijn geschikt voor de viering van Goede Vrijdag of persoonlijke bezinning.



**Ik ben een pelgrim die de stilte als bestemming heeft,
Erik Galle, € 17,00 (paperback)**

In deze gebedenbundel bidt Erik Galle met gedachten en woorden die uit zijn hart opborrelen. Het opwellen van de woorden was belangrijker dan het neerschrijven. Bidden doe je nu eenmaal niet met komma's en punten. Dat is hier letterlijk en figuurlijk zo. Het ritme van het bidden wordt door het hart gedictend. De tederheid die uit de gebeden spreekt, laat de biddende lezer zeker niet onberoerd. Ze voert hem mee in zijn gebed en in zijn verlangen naar liefde, naar Hem.



**Neem niets mee voor onderweg,
Erik Galle, € 20.95 (paperback)**

We zijn zo bang van kwetsbaarheid dat we het liefst doen alsof ze niet bestaat. Dit soort blindheid heeft nare gevolgen. Ons sterker voordoen dan we eigenlijk zijn, vervreemdt ons van onszelf en van anderen. Wie het aandurft kwetsbaarheid als beeld van God te zien, die ontdekt er een uitnodiging in om Hem te zoeken. Dat wij als mens God naast ons kunnen neerleggen, maakt meteen duidelijk hoe kwetsbaar God zelf is. In dit boek vind je veertig toegangswegen die je in contact brengen met verschillende facetten van kwetsbaarheid, vergezeld van een gebed en sprekende fototaal.

Erik Galle is priester, psychotherapeut. Hij is redacteur bij Uitgeverij Halewijn. Hij schreef reeds verschillende boeken waarin de zoektocht naar de binnenkant van God en mens centraal staan.



**Onder de vijgenboom,
Adrien Candiard, € 16,90 (paperback)**

Wie zit er in het evangelie onder een vijgenboom? Dat ben jij, dat ben ik, dat is iedereen: ieder van ons die ervan droomt het leven eindelijk vol te leven.

Tot welk bestaan roept God Nathaniël? En wat zal hij bereiken als hij Jezus volgt? Wat is eigenlijk een roeping?

Ons sociale, intellectuele en relationele leven is niets anders dan een zoektocht naar het echte leven en er achteraan - tot we beseffen dat het leven dat wij verlangen en het leven dat God voor ons wil, een en hetzelfde zijn.

Adrien Candiard onderzoekt het dunne lijntje van de anonieme alledaagsheid en onthult de geheime glans hiervan in het licht van de eeuwigheid. Een lange overweging zonder gepreek over eenvoudige en verheven spiritualiteit. Een boek waarmee je direct op weg gaat als je het verslonden hebt!



**Het tij keren,
Joke J. Hermsen, € 12,99 (Paperback)**

Denken begint met twijfelen en 'nee' durven zeggen. Denken is behalve kritische vragen stellen ook de draad spannen tussen verleden en toekomst, teneinde beter voorbereid te zijn op de mogelijkheden die in het heden verscholen liggen. Rosa Luxemburg (1871-1919) en Hannah Arendt (1906-1975) waren beiden politieke denkers die vanuit hun kritische reflectie op het kapitalisme en de moderne consumptiemaatschappij voor meer politieke participatie van de bevolking pleitten. '

Politieke kwesties zijn te serieus om alleen aan politici te worden overgelaten,' meende Hannah Arendt. Op 15 januari 2019 was het precies honderd jaar geleden dat Rosa Luxemburg werd vermoord. 'Je zou willen geloven dat er nog hoop is voor een verlate erkenning van wie Rosa Luxemburg was,' schreef Hannah Arendt in 1966. In dit boek onderneemt Joke J. Hermsen een poging hiertoe. Ze vraagt zich ook af in hoeverre de inzichten van Luxemburg en Arendt ons behulpzaam kunnen zijn bij de transitie naar een meer duurzame, menselijke en solidaire samenleving.



Liturgie van het alledaagse, heilige gebruiken in het gewone leven, € 19,95 (paperback)

Met een Woord vooraf van Janneke Burger-Niemeijer, hoofdredacteur van Jente.

Op momenten die we over het hoofd zien en in dagelijkse routines kunnen we ons op verrassende manieren bewust worden van Gods aanwezigheid. Hoe omarmen we het heilige in het gewone en het gewone in het heilige?

Ingekaderd in de beschrijving van een gewone dag, verkent dit boek het dagelijks leven door de lens van liturgie, kleine praktijken en gewoonten die ons vormen. Elk hoofdstuk kijkt naar iets - haar bed opmaken, haar tanden poetsen, haar sleutels kwijtraken - wat de schrijfster elke dag doet. Op basis van de diversiteit van haar leven als Anglicaanse priester, vriend, echtgenote en moeder, ontwikkelt Tish Warren een praktische theologie van het alledaagse. Elke activiteit is verbonden met een spirituele oefening en een aspect van de zondagse kerkdienst.



Voor wie ik liefheb wil ik heten, Neeltje Maria Min, € 21,99 (paperback)

mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
hoe moet ik mij geborgen weten?
noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.
voor wie ik liefheb wil ik heten.

Met dit openingsgedicht vestigde Neeltje Maria Min in 1966 in één keer haar naam als een van dé dichters van de twintigste eeuw.

Inmiddels is haar bundel Voor wie ik liefheb wil ik heten toe aan de 23ste druk. Deze klassieke poëzie is nu weer in een prachtige uitgave verkrijgbaar.



**Wij zijn de menigte die moeder heet,
gedichten over moederschap, samengesteld door
Ester Naomi Perquin, € 15,00 (hardback)**

Ze bieden troost na een slecht gemaakt proefwerk. Ze vertellen je verhalen en leren je liedjes. Ze zetten op wonderbaarlijke wijze een bord eten voor je klaar na een zware voetbalwedstrijd op een regenachtige zaterdag. Maar ze praten je ook neuroses aan, breken je hart of halen het bloed onder je nagels vandaan. En wie waren ze eigenlijk, de moeders, voordat er kinderen kwamen? Wie zijn ze altijd gebleven?

Wij zijn de menigte die moeder heet werd speciaal voor de Boekenweek 2019 samengesteld door Ester Naomi Perquin. Zij koos de mooiste Nederlandstalige gedichten over moeders en moederschap met een eigenzinnige blik. Een koor van stemmen, waarin zoetheid klinkt naast verbittering en de grootste zwakte naast de grootste kracht.

Voor meer informatie of bestelling van boeken neem contact op via boeken@abdijsaarsen.nl of bel 072-5062786