

Lectio Divina -samenkomsten in de Abdij van Egmond.

Intussen hebben wij twee Lectio Divina samenkomsten gehad. De opkomst was zeer goed. Gezien de grote belangstelling op de verschillende locaties lijkt deze biddende manier van lezing, aan te spreken in deze tijd van spirituele ongebondenheid. Ieder mens heeft in zich een diep verlangen naar een liefdevolle relatie die zijn verstand te boven gaat. Een relatie vraagt daarom ook inspanning met hart en ziel. Lectio Divina kan helpen dat liefdesverlangen in beweging te brengen. Voor mij is Lectio Divina een oefening in liefde.

Er staan nog twee bijeenkomsten gepland op 11 april en 17 april. U kunt zich daar nu nog voor opgeven. Entree is gratis. Mail naar: boeken@abdijsaarsen.nl

Literatuursuggesties voor Lectio:

**SAMEN
LUISTEREN**
in de **STILTE**

Lectio Divina, 40 plekken, 40 oefeningen

**JOS DOUMA
ANSELM GRÜN E.A.**



Op weg naar Pasen zal Frank Kazenbrood ons begeleiden en inwijden in de spirituele kracht op de poëzie, teksten en muziek, van Leonard Cohen: 'Zo kan het licht erin'. Cohen volgde een mystieke weg die hij via zijn liederen deelde met zijn publiek.

Datum: 13 april 2019

Tijd: 14.00 u. Plaats: Abdijwinkel, Egbertzaal.

Inschrijven: <https://www.abdijvanegmond.nl/benedictushof/cursussen/frankkazenbrood/>

Kaarsen Maken.

Onze kaarsenmachines hebben een strenge onderhoudsbeurt gehad. Daar moest nodig in geïnvesteerd worden. Ik moest in verband met onze krappe kas daar goed over nadenken en doordenken voor ik de beslissing nam. Het was een goede beslissing. De kwaliteit van de kaarsen is door het onderhoud enorm verbeterd en ook qua energieverbruik zal dat de komende tijd zijn rendement opleveren. De nieuwe lichte kaarsen zien er nu mooi uit, branden beter en ik ben erg trots op onze eigen 'abdij kaarsen'. Onze vrijwilligers zijn nu nog meer geïnspireerd om de nodige handenarbeid aan de kaarsen te verrichten.



Wij maken graag iets moois voor u; een Abdijskaars met een eigen afbeelding (beschilderd, was reliëf of transfer) voor huwelijk, doop, communie, vormsel of bijzondere gelegenheid. Of wilt u kaarsen voor uw parochie, gemeente, huiskerk of gewoon voor uzelf of voor anderen? Neem contact met ons op abdij@abdijskaarsen.nl.



Bidden.

Waar moet je voor bidden? Voor vele dingen, te veel om op te noemen. Waar begin je? Ik begin (net als iedereen misschien) altijd vanuit mezelf - in mijn geval voor mijn medebroeder die het momenteel niet zo goed maakt, voor andere medebroeders die ziek zijn, of eentje die een lange pelgrimsreis zal maken. Ik begin dus bij wat het dichtst bij mijn hart ligt en al biddende bid ik en luister ik verder naar het tikken van mijn hart, naar wat mij als gebed gegeven wordt. Maar is dat bidden? Dat weet ik niet. Maar toch doe ik het. Mijn hoop is gericht op het onzichtbare dat voorbijgaat aan het zichtbare en eeuwig duurt (2 Kor. 4,18).

Sint Paulus leert ook dat Gods Geest ons te hulp komt, want wij weten niet eens hoe en wat wij moeten bidden. Het is de Geest die voortdurend in ons bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. 'En Hij die harten doorgrondt, weet wat de Geest bedoelt, want Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling' (Rom. 8, 26-27).

Broeder Steve