

**Lectio Divina - samenkomsten in de abdij van Egmond.**



De abdij werkt graag mee bij dit fantastisch landelijk initiatief om Lectio Divina-samenkomsten te organiseren. Er zijn in totaal vier bijeenkomsten gepland; 28 maart, 3 april, 11 april en 17 april telkens van 10.30 tot 11.30 u.

Voor wie nog nooit Lectio hebben gedaan is het een kans om uw geestelijk leven te verkennen en te verrijken. Voor wie ermee bekend zijn is dit een kans om uw geestelijke ervaring te delen met anderen en daardoor uw aller geestelijk leven meer diepgang en rijkdom te geven.

**De toegang is gratis.** Het boek mag u aanschaffen, maar voor de samenkomsten is dat niet verplicht. U bent daar vrij in. Voor

inschrijven meldt u zich aan bij [boeken@abdijsaarsen.nl](mailto:boeken@abdijsaarsen.nl). Meer info: [www.abdijvanegmond.nl](http://www.abdijvanegmond.nl)



**Neem niets mee voor onderweg, Kwetsbaarheid als beeld van God**

**Eric Galle, priester en psychotherapeut**, bekend van het tv-programma 'Braambos' heeft ons op 16 maart jl. gesterkt met zijn conferentie over de 'Kwetsbaarheid van de mens. De kwetsbaarheid van God. Een deur naar Pasen'. Als God echt liefde is betekent het dat Hij ook kwetsbaar moet zijn, zegt Eric. Liefde kan nooit afgedwongen worden anders is het geen liefde. Dat maakt dat God kwetsbaar is. Dit inzicht ontroerde mij persoonlijk en hoe meer ik dat overweeg hoe meer ik er bewust van word hoe God mij raakt.

In dit boek vind je veertig toegangswegen die je in contact brengen met verschillende facetten van kwetsbaarheid, vergezeld van een gebed en sprekende fototaal. € 19,95.

## Andere boeken van Eric Galle:



De monastieke wijsheid blijkt niet alleen talloze eeuwen te hebben overleefd, maar ook te midden van een geseclariseerde wereld uitermate waardevol te zijn. Dit boek toetst onze manier van leven aan die wijsheid. Door concrete situaties te spiegelen aan de wijze waarop monniken leven, leren we het monastieke leven op een andere manier kennen.

Telkens weer zoekt de monnik naar een goed evenwicht en de juiste afstand ten opzichte van wat er gebeurt. Deze zoektocht naar de binnenkant van de werkelijkheid biedt een ideaal tegengewicht tegen de snelheid, het lawaai en de prestatiedrang die onze cultuur kenmerken. € 26,50



De woorden 'Om een ander' zijn voldoende om de drijfveer van Jezus' kruisweg te kunnen vatten. Maar werkelijk verstaan waarom Hij zijn leven heeft gegeven, doe je daarom nog niet. Pas als je je plaats inneemt tussen de menigte langs de kruiswegstaties wordt dit je duidelijk. Blind blijven voor zijn liefde is dan bijna onmogelijk. € 8,20



**.Ik ben een pelgrim die stilte als bestemming heeft.**

In deze gebedenbundel bidt Erik Galle met gedachten en woorden die uit zijn hart opborrelen. Het opwellen van de woorden was belangrijker dan het neerschrijven. Bidden doe je nu eenmaal niet met komma's en punten. Dat is hier letterlijk en figuurlijk zo. Het ritme van het bidden wordt door het hart gedicteerd. De tederheid die uit de gebeden spreekt, laat de biddende lezer zeker niet onberoerd. Ze voert hem mee in zijn gebed en in zijn verlangen naar liefde, naar Hem. € 17,00

## Wild Idee.



Een tijd geleden had ik een idee om speciaal voor oudere mensen iets te doen, hen een podium te bieden. Ik kreeg sympathieke mails van mensen die suggereerden om lezingen te organiseren gericht op onderwerpen die oudere mensen bezighouden, bijvoorbeeld over de dood, over ouderdom, uitvaart, troost, verdriet, eenzaamheid, dementie etc. De behoefte aan gesprek, uitwisseling en ontmoeting is groot merk ik. Van een enkeling kreeg ik ook de indruk dat ze zelfs bereid zijn om te helpen een sponsor te vinden. Deze hartelijke bewegingen doen mij deugd en inspireren mij om daadwerkelijk werk van te maken. Helaas kom ik voorlopig door tijdgebrek, vanwege de zorg voor een zieke medebroeder nog niet aan toe aan het plan te werken. Maar uw sympathie en hartelijkheid voor dit project hebben mijn aandacht.

## Het voorjaar, de tijd van doop, eerste communie, vormsel.

Uw eigen doop-, communie-, vormsel-, huwelijks-, of gedachteniskaars laten maken?

Stuur een email met de foto/afbeelding en tekst naar [verkoop@abdijkaarsen.nl](mailto:verkoop@abdijkaarsen.nl) en vraag naar de mogelijkheden.



## Met kinderen op weg naar Pasen.



Dit boekje is een handreiking om als gezin samen bewust naar Pasen toe te leven. Met dit gezinsdagboek kan je samen lezen, praten, zingen en bidden tijdens de Stille Week. Zo ontdek je wat Pasen betekent.

Het boek helpt om in de drukte van alledag een moment te creëren waar bezinning, gesprek en verwerking samenkomen.

Lees, leer, doe en ontdek samen met de kinderen wat het Paasfeest betekent, € 2,95.

## Cadeautjes bij de doop



De doop van je zoon of dochter is iets om te vieren. Wat een rijkdom als je mag weten dat God jouw kind als het zijne beschouwt. De tekeningen en teksten in dit boekje drukken Gods koesterende en beschermende liefde op een prachtige manier uit. Een heerlijk boekje om samen met je kind door te bladeren, en om uit voor te lezen. Met versjes en teksten waarmee je je kind Gods zegen kunt meegeven.

Corien Oranje is schrijfster en theoloog. Ze heeft tientallen kinderboeken op haar naam staan. De trendy zwart-

witillustraties zijn van Marieke ten Berge. € 9,99



Een klein en teder verhaal in dichtvorm over je kind als kostbaar geschenk en de liefdevolle verwondering van het uitpakken ervan. De nadruk ligt op de lieve, poëtische tekeningen die een eigen verhaal vertellen, waarin het jongetje het cadeau dat in het gedicht wordt ingepakt, weer uitpakt en ontdekt hoe mooi en bijzonder hij is. € 10,50

Gezegend u allen die hoopt op de Heer.

Broeder Steve