

Eggobrief 5 maart 2019

Op woensdag 6 maart 2019, Aswoensdag start de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning, van geweten, van vertoeven bij het leven, het lijden en sterven van de Heer. Ieder jaar is het weer anders. Wij zijn in een andere fase van ons leven, er zijn nieuwe gebeurtenissen in ons leven, de omstandigheden van ons leven zijn anders geworden en noem maar op. Daar doorheen is het dezelfde Heer die blijft roepen om Hem te volgen, op Hem te vertrouwen. 'Wees hier aanwezig' en 'Verlaat ons niet' bidden en zingen wij op onze beurt iedere dag in de officies. Het is zoeken en gezocht worden. God in en uitademen. Dat is zowat mijn hele leven. In de veertigdagentijd leggen wij ons extra toe om in Hem en bij Hem te zijn om het mysterie van het kruis dieper in ons te laten doordringen.

Zaterdag 9 maart 14.00 u. Egbertzaal

De **Matteüs Passie lezing van Ad de Keyzer** kan ons inspireren ons leven in het licht van Jezus lijden en verrijzenis te lezen, te zingen. Mariëlle Tromp - Zentveld onze dorpsgenoot zal voor de muzikale omlijsting zorgen.



Ria Borkent's '*Matteüs Passie. Een poëtische hertaling*' kan ik u aanbevelen als vastenlectuur.

Evenals '*Jezus' lijdensverhaal in 16 iconen*' door Joris van Ael, iconograaf, die vorig jaar bij ons een zeer inspirerende lezing gaf. Voor meer vastenlectuur zie de aparte [bijlage](#)

Zaterdag 9 maart 11.00 u. Egbertzaal



'De natuur een handje helpen - dat kunt u ook', is een lezing die verzorgd zal worden door Cees Baart. De lezing gaat over de opzet, het doel en de achterliggende visie van het ontwikkelen van een Natuurtuin. Cees neemt u met woord en beeld in een andere buitenwereld. Wees welkom. **Toegang gratis!** **Maak er een mooie natuurdag van voor het hele gezin!**

Zaterdag 16 maart 14.00 u.

Erik Galle, priester, psychotherapeut en auteur van verschillende boeken over geestelijke groei en levensgeluk verzorgt de lezing: '**De kwetsbaarheid van God. Een deur naar Pasen**'.



De monnik gelooft
dat God
een waakvlam is
en dat hij er
met zijn leven
moet voor instaan
dat die vlam
nooit dooft.

Een thema dat Eric zal bespreken is 'Hoe ga je om met elkaars kwetsbaarheid. Hoe is dat te verbinden met de kwetsbaarheid van God'? Een vraag om uit te diepen voor ieder geestelijk mens die in een gemeenschaps-, samenlevings-, of gezinsverband met elkaar leeft.



Om je naaste beminnen als jezelf, moet je eerst bij jezelf beginnen zegt Galle: 'jezelf graag leren zien, komt eerst...Als je groeit in liefde voor je eigen kleinheid, kan je vanuit die zelfaanvaarding ook de medebroeder aanvaarden in zijn kleine kanten'. Ik stel u voor om te komen luisteren, mee te praten met Erik en met de andere aanwezigen om alles in de stilte van uw hart te overwegen.

U bent van harte welkom. Ik wens u een gezegende veertigdagentijd.

Broeder Steve

Voor meer informatie of bestelling van boeken neem contact op via boeken@abdijskarsen.nl of bel 072-5062786