

Beste mensen,

Wij hebben een boekentafel met afgeprijsde boeken. Het verbaasde me dat ik het boek van Benoit Standaert '*De apostel Paulus. Meesterlijk in denken, bidden en liefhebben*' daar ook bij zag. Evenals het boek '*Jezus niet buitenspel zetten*' van Gerhard Lohfink. Boeken mogen niet zomaar worden afgeprijsd. Dat is een afspraak tussen boekhandels en uitgeverijen. Maar tja... Wat doe je als er een ezelsortje in zit die niet meer recht te trekken is. Zo'n boek wil niemand meer ongeacht of de inhoud heel sterk en geloofwaardig is. Het boek wordt gecategoriseerd als 'beschadigd' en mag dus worden afgeprijsd.

Beide boeken (van twee zeer goede hedendaagse theologen) zijn zeer toegankelijk geschreven voor de



zoekende, gelovige of onderzoekende christen. In '*Jezus niet buitenspel zetten*' komen onderwerpen aan bod zoals 'Hoe worden de hongerigen in het koninkrijk van God verzadigd?' Zelf wil ik dat graag weten want ik ben één van de hongerigen. Of 'Wat onderscheidt het christendom van de religies?' Je kan in gesprek gaan met zo'n auteur en jezelf bevragen. Bijvoorbeeld 'wat maakt dat ik geloof', 'wie of wat heeft mij zo geraakt dat ik ben gaan geloven', 'wat is de toegevoegde waarde voor mij persoonlijk?



In het boek '*De apostel Paulus*' verwoordt Pater Benoit heel helder wie Paulus is, waar hij in geloofde en waarom hij gelooft in Jezus als redder en verlosser van de mensheid. De pater leert ons het denken van Paulus kennen, zijn manier van bidden en verder geeft hij handreikingen aan hoe Paulus ons helpt ons geloof te verdiepen.

De 'beschadigde boeken' worden voor een lagere prijs verkocht, maar de onbeschadigde nieuwe voor de normale prijs, anders krijgen wij problemen met de uitgeverijen. Dat heet dan oneerlijke concurrentie en dat mag niet. **Koop dus eerlijk een goed boek.**

**Mis het niet!**

**Abdij van Egmond** Paaskaarsen 2019  
*Paaskaarsen in diverse typen en maten met wasapplicatie handbeschilderd of bedrukt in hoge kwaliteit.*



1. Lam en herten
2. Levensboom
3. Vogels
4. Hugenotenkruis
5. Vogels
6. Paaslam met levensboom
7. Alfa en Omega
8. Alfa en Omega

Voor meer informatie kijk op onze website [www.abdijvanegmond.nl](http://www.abdijvanegmond.nl) of neem vrijblijvend contact met ons op (tel. 072-5062786)  
Abdijwinkel van Egmond - Vennewatersweg 27A - 1935 AR Egmond-Binnen  
[abdij@abdijskaarsen.nl](mailto:abdij@abdijskaarsen.nl) - +31 (0)72-5062786

In de editie van aanstaande vrijdag ziet u onze advertentie - net betaalbaar - waarin wij onze Abdij van Egmond Paaskaarsen 2019 aanbieden. Ik hoop natuurlijk dat wij daarmee nog steeds gezien worden als aanbieder van Paaskaarsen en dat onze doelgroep weet dat wij nog steeds kaarsen maken en tegelijkertijd - dat is de

opdracht van de gemeenschap - via onze kaarsen het publiek kennis laat maken met de biddende, zoekende en pelgrimerende benedictijnse gemeenschap. Ons doel: getuigen van ons geloof. Hopelijk kunnen wij door Gods genade anderen inspireren tot zoeken, bidden en pelgrimeren.

**Workshop 'Schrijven op kaarsen' door Margreet Wanst op vrijdag 22 februari 14.00 u.** U leert uw eigen kaars beschrijven volgens de middeleeuwse kalligrafie-techniek. Tijdens de cursus krijgt u genoeg materiaal om een eigen kaarsontwerp te ontwikkelen voor een verjaardag of andere gelegenheid.

Inschrijven kan via [boeken@abdijskaarsen.nl](mailto:boeken@abdijskaarsen.nl) of bel om te reserveren op 0725062786 en vraag naar Henny. Kosten van deelname € 30,- inclusief consumptie en alle benodigde materialen. Er zijn nog enkele plaatsen open. Wees er dus gauw bij!

Dit is de tweede brief van deze maand. In maart kom ik met suggesties voor lectuur voor de veertigdagentijd. Ik geef u ook een samenvatting van ideeën en aanmoedigen die ik van lezers heb gekregen en die ik verder ga uitwerken.

Gods genade en zegen voor u.

Broeder Steve